

# Doe je mee?

Beste broeder en zuster, het is goed weer een woord van God met je te mogen delen. Ik kom zelf net uit een periode wat veel mensen tegenwoordig omschrijven als een dal, maar ben God dankbaar dat ik verder mag blijven wandelen en ook anderen mag helpen dat zelfde te doen. Voordat ik begin wil ik je meegeven alles wat je vandaag hoort ook zelf te toetsen aan het woord en wees ook niet bang om mij achteraf nog vragen te stellen over het woord.

**Opmerking [LO1]:** Slide 1 –  
Opening en gebed

Hier is een vraag voor jou die aan de ene kant retorisch kan klinken, maar ik wil toch dat je even rustig de tijd neemt om hier over na te denken: Heb jij de wil om meer van God te horen en meer met Hem te leven?

[ Tijd om na te denken ]

Als het antwoord op die vraag “nee” is dan raad ik je aan niet verder te kijken/lezen/luisteren, maar eerst meer naar God te verlangen. Mocht het antwoord “ja” zijn, kijk of luister dan verder.

**Opmerking [LO2]:** Slide 2 – Even  
rust of pauzeer video

In mijn jeugd werd mij een lied geleerd wat mij goed is bijgebleven en dit wil ik ook met jullie delen. Luister of zing mee met “Neem mijn leven, laat het, Heer”:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZfLBdIBC018>

**Opmerking [LO3]:** Slide 3 –

In de volgende gelijkenis wil ik jullie een aantal principes meegeven en voor de duidelijkheid neem ik als voorbeeld een voetbalteam, maar het is op veel andere teamsporten ook van toepassing.

Voor ieder voetbalteam zijn er twee belangrijke dingen van toepassing, namelijk de opstelling en de tactiek. In ons (geestelijk) leven is ditzelfde van toepassing. Voor de opstelling van het woord dat ik jullie breng hebben we drie aanvallers, vier verdedigers, drie middenvelders en een keeper. Het is belangrijk dat we met deze principes op een gezonde balans tussen aanval en verdediging komen.

**Opmerking [LO4]:** Slide 4

Als eerste de aanvallers.

Dit valt samen te vatten als “Waar laat je je mee vullen?”.

Een tijd geleden sprak ik met een broeder over de drie-eenheid van geest, lichaam en ziel. Samengevat kwamen we er op dat de geest als functies ons onderbewustzijn, afstemming op het geestelijke (van buitenaf) en het geweten heeft. De ziel bevat de gevoelens, gedachten en verlangens. En als laatste het lichaam is het tastbare, het uiterlijke. Met je geest (met een kleine letter ‘g’) stel je je open voor Gods Heilige Geest of voor de geest van de wereld. Maar je zet niet zomaar je geest open daar voor. Dit is afhankelijk van waar je ziel en lichaam naar uit gaan. Als jouw verlangen is om meer van God te ervaren dan werkt Zijn Geest ook meer met jouw geest en gaan ziel en lichaam meer mee. Je verlangt meer naar Gods woord en om in de aanwezigheid van de Schepper van hemel en aarde te zijn.

Maar dit werkt ook andersom. Gaan jouw verlangens alleen maar uit naar werk, studie, geld, relatie, sport, etc. en is er weinig tot geen ruimte voor Hem, dan zul je ook geleid worden door die geest.

**Opmerking [LO5]:** Slide 5 –



De eerste aanvaller die ik wil noemen is Psalm 1:2-3.

Degene die vreugde vind in zijn wet/onderwijzingen en deze overdag EN 's nachts overdenkt zal goede vrucht dragen.

De tweede aanvaller is Deuteronomium 6:4-9.

Ikzelf heb sinds kort bewust op verschillende plekken in mijn huis een (open) bijbel neergelegd om mij te vullen met zijn woorden bij het eten en drinken of voor en na het slapen. Herinner jezelf constant aan het woord en neem ook de tijd daarvoor.

De derde aanvaller is Johannes 4:1-26.

Jezus geeft aan dat wie van het water drinkt wat Hij geeft tot in de eeuwigheid geen dorst meer zal krijgen. De andere bronnen waaruit wij putten brengen geen werkelijke vervulling. Aan het begin vertelde ik jullie over mijn persoonlijke "dal". Dit dal is ontstaan omdat ik mij liet afleiden en verlangde naar vervulling van lege thema's. Begrijp me goed, de randzaken zijn niet slecht, maar ze mogen in geen geval ons doel zijn.

Tot zover de aanval.

De volgende aan de beurt zijn de vier verdedigers. Net als met de aanvallers wil ik jullie vier teksten meegeven voor het verdedigen. De verdediging valt samen te vatten als "Waar verblijf je?".

Voor wie mij kent weet dat ik het wel erg ben van het maken van slechte woordgrappen. Nu kwam een tijd geleden een vriendin bij mij eten en we zouden daarna afwassen. Onder het afwassen was ik constant slechte woordgrappen aan het maken en ze werd er wel een beetje flauw van. Opvallend was dat ze het zelf ook voorzichtig begon te doen.

Mij is vaak verteld: "Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet". Nu was het in dit geval niet erg, maar ook dit kan twee kanten op werken.

De eerste verdediger is Psalm 1:1.

Laat het goed bezinken dat je GEZEGEND bent als je NIET meegaat met mensen die zonder God leven en mensen die van zonde praktijk maken.

De tweede verdediger is Romeinen 12:1-2.

Ook hier worden de principes van de vorige tekst duidelijk uitgelegd. Je lichaam word in de brief aan de Korintiërs omschreven als een tempel voor de Heilige Geest, maar hoe kan je lichaam aan God gewijd zijn als het al voor een ander doel dient. Het gaat voor een ander doel dienen als je gelijkvormig word aan de wereld.

De derde verdediger is Hebrëeën 10:24-25.

Laat je omringen met degenen die ook in Christus zijn zodat iedereen word opgebouwd in geloof.

De vierde en laatste verdediger is Filippenzen 4:6-9.

Ik vind het nodig om je in deze tijd mee te geven om allereerst in geen ding bezorgd te zijn, maar je te richten op God. Bovendien is het essentieel om te bedenken wat waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, enige deugd en prijzenswaardig is. Jezus zelf zegt dat niet wat een mens in gaat hem onrein maakt, maar wat er uit een mens komt, zijn woorden, daden en gedachten.

**Opmerking [LO6]:** Slide 6 – Punt per punt, teksten duidelijk voorlezen

Bedenk dus al wat goed is en toets jezelf. Toets je gedachten voor je handelt en laat je daardoor veranderen. Houd je geweten scherp, want het is net als een potlood. Een scherp potlood kan worden gebruikt om duidelijke taal mee te schrijven en fijne details te tekenen, maar een stomp potlood wordt vooral gebruikt voor het tekenen van schaduwen.

Tot zover de verdedigers.

Nu vraag je jezelf natuurlijk af wie er dan de drie centrumspelers en de doelman zijn waar ik het over had. In het centrum van dit team staan Jezus, God en De Heilige Geest. Laten zij het centrum en de aanvoerder van je leven zijn.

En de doelman? Dat ben jij zelf, bewaak je doel koste wat het kost.

Laten alle overige zaken als het ware de supporters zijn die langs de zijlijn in jouw leven staan.

**Opmerking [LO7]:** Slide 7 – Punt per punt, teksten duidelijk voorlezen

**Opmerking [LO8]:** Slide 8 -

De totale opstelling is dus als volgt:

**Opmerking [LO9]:** Slide 9 -



Als afsluitend lied geef ik jullie Opwekking 548 en Opwekking 616 mee

Opwekking 548: <https://www.youtube.com/watch?v=QFBLjWNiyCA>

Opwekking 616: <https://www.youtube.com/watch?v=h61KiAJ7iLo>

**Opmerking [LO10]:** Slide 10 & 11 – Afsluitend gebed en vragen